

# Sportinger

#2



**KILLIAN.  
IS.  
TERUG.**

**EN OOK** • Gil Van Moerzeke • Fans • Sporting Lokeren Foot Academy  
10 jaar Sportinger - Jolien De Nul • Corona spelbreker van 2020 • Column



**SOMNIS**  
bedding

SLAAPCOMFORT  
100% MADE IN  
LOKEREN

Daknamstraat 89, 9160 Lokeren  
tel. 09 295 82 16 | [www.somnis.be](http://www.somnis.be) | [info@somnis.be](mailto:info@somnis.be)



KSC LOKEREN - TEMSE

## COLOFON Sportinger #2

### Verantwoordelijke uitgever

KSC Lokeren - Temse  
[www.sportinger.be](http://www.sportinger.be)  
[info@sportinger.be](mailto:info@sportinger.be)

### Vormgeving

Kim Speleman

### Eindredactie

Cindy De Kegel

### Redactie

Klaas Van de Putte  
Jürgen Van Loo  
Brent De Borger  
Dirk Bossers  
Robin Neerinx  
Tony Van Hoye  
Kwinten Van Campenhout  
Bjorn Haegeman

### Fotografie

Dirk Ongena  
Johnny De Ceulaerde  
Kim Speleman

### Concept en realisatie

*newmonkeys*

[www.newmonkeys.be](http://www.newmonkeys.be)

### Advertenties

[sales@sportinger.be](mailto:sales@sportinger.be)



#2 / INTRO

# Hoopvol voor de toekomst!

Het was bijna even lang wachten op de Sportinger #2 als op het COVID-Vaccin. Onzekerheden over het verdere verloop van de competitie en wijzigingen in de spelerskern of technische staf waren alvast geen versnellende elementen om ons mooie clubblad wat vroeger tot bij jou te krijgen. Het zou daarom kunnen dat sommige uitspraken in interviews ondertussen een beetje achterhaald zijn. Maar laat dat je zeker niet tegenhouden om gezellig achteroverleunend in je luie zetel te genieten.

Ondertussen hebben we al enkele wedstrijden achter de rug en durven we te zeggen dat we zeer hoopvol uitkijken naar de toekomst. We zijn er dan ook van overtuigd een zeer voorname rol op ons kunnen nemen wanneer het er sportief weer zal op aan komen.

### Hans Van Duysen

voorzitter

KSC Lokeren - Temse



*Hans*

# Killian Overmeire

Drie woorden. Dat was genoeg om iedereen die Wit-Zwart-Geel een warm hart toedraagt in extase te brengen. De fundamenten zijn eventjes aan het wankelen gebracht, maar de passie is altijd gebleven. Misschien nog wel meer dan ooit tevoren. Het Daknamstadion herleeft. Onze Lokerse held is naar huis teruggekeerd, al is hij nooit helemaal weggeweest. Drie woorden waren genoeg om de kers op de taart te zetten van dit fantastische nieuw verhaal: Killian. Is. Terug.

• Brent De Borger •

## Dag Killian. Hier zijn we weer, op Daknam. Weet je nog hoe het hier allemaal begon?

“Mijn debuut in eerste klasse was geen meevaller. Na 45 minuten haalde Paul Put me al naar de kant. Dat was eigenlijk echt een drama. Het was tegen Cercle Brugge en mijn pa kwam mij na de wedstrijd halen, want ik was zelfs nog geen achttien jaar. Normaal moet je op dat moment heel blij en euforisch zijn, maar ik zat naast hem gewoon met tranen in mijn ogen, omdat het zo een ramp was. Voetbal is maar in weinig gevallen een sprookje hoor, meestal eindigt het in mineur. Ik heb zwarte sneeuw gezien, maar voor mij is het gelukkig wel goedgekomen.”

## Wanneer kwam het keerpunt voor jou?

“Dat heeft toch even geduurd. Op een bepaald moment zag ik iedereen rondom mij ook denken: ‘Hij gaat het niet halen, hij is niet goed genoeg’. Dan krijg je toch wel een mentale tik, maar dan is het een kwestie van door te bijten.

Ze komen het je niet op een plateau brengen, het is elke dag hard werken. Uiteindelijk is het Ariël Jacobs geweest die mij voor het eerst kroonde tot basisspeler. Ik heb dat seizoen bijna alles gespeeld, tot ik geblesseerd raakte. De echt goeie periode is daarna onder Peter Maes begonnen.”

## Was Peter Maes de beste trainer waaronder je speelde?

“Zonder twijfel! Nochtans, dat was een ware haat-liefde verhouding hoor. Die kon zo vreselijk hard zijn voor mij, maar eigenlijk voor alle spelers. Toch kon Peter mij op een bepaalde manier prikkelen, waardoor hij het beste in mij naar boven haalde. Onder hem kende ik sowieso mijn beste periode in het voetbal.”

## Zoveel jaar later zit je hier als waar icoon van Sporting Lokeren. Hoe voelt dat?

“Ik zie mijzelf echt niet als een icoon. Ik vind dat ook altijd raar als mensen mij ‘Mister





“Elke beslissing die ik ooit genomen heb, was uit liefde voor Lokeren.”

Killian Overmeire

Lokeren' of 'legend' noemen. Bij die term denk ik meteen aan topspelers uit de grootste competities. Pas op, ik ben daar wel enorm fier op hoor, dat supporters mij een icoon vinden, maar ik zal het nooit van mijzelf zeggen. Ik zie mezelf meer als een jeugdspeler en supporter die het geluk heeft gehad om uiteindelijk voor zijn lievelingsclub te gaan 'sjotten'. Elke beslissing die ik ooit genomen heb, was uit liefde voor Lokeren, niks meer, niks minder.”

**Wist je zeker dat als je geen club in het professioneel voetbal vond, het sowieso Lokeren - Temse zou worden?**

“Zodra ik de klik voor mijzelf gemaakt had dat ik zou doorgaan, was het duidelijk voor mij dat het dit zou worden. Ik wil gewoon nog zes maanden voetballen tot het einde van het seizoen en vooral genieten van het spelletje in een omgeving waar ik mij thuis voel en waar de mensen mij appreciëren. Dat zal het mooiste voetbalafscheid zijn voor mij.”

**Wat ging er door je heen toen je de grasmat van Daknam weer betrad in wit-zwart-gele kleuren?**

Als ik hier kom, is dat nog steeds met een vreemd gevoel. Ik word nog altijd een beetje weemoedig in ons stadion als ik terugdenk aan de laatste jaren. Ik heb hier zolang gespeeld en zoveel hoogtepunten meegemaakt. Als je hier nu dan staat, dan zie je tot waar de club gevallen is. Dat doet pijn en dat zal altijd een litteken blijven.”

**Bij de fans zit de sfeer er alvast weer goed in. Ook zij keerden met een speciaal gevoel terug naar hier.**

“Ja ja, maar dat heb ik al gemerkt hoor! Voor ik hier terug op de mat stond, was ik al een paar matches komen kijken en dan zag ik die beleving al terug. Tweede amateur, maar als

# Heeft u het unieke boek “50 Jaar Sporting Lokeren” nog niet?



Nog steeds te verkrijgen in de clubshop voor en na de thuiswedstrijden of bij **SPAR EKSAARDE, PROXI DELHAIZE, UBI PRESS SHOP** en **KRANTENWINKEL CLAUDINE.**



Uw erkende Opel verdeler...  
**makkelijk dichtbij!**  
[www.garagevanacker.be](http://www.garagevanacker.be)

**bij afgifte van deze reclamevoucher € 250 korting bij aankoop van een nieuwe of tweedehandswagen**

supporters toegelaten worden, staat hier wel gigantisch veel volk hé. Die positieve vibe van de supporters is echt fantastisch.”

#### **Hoe zie je jezelf binnen de club?**

“Op dit moment wil ik me gewoon amuseren op het veld, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik met een lach op het veld kan staan en vooral genieten van dit heerlijke spelletje. Daarna zien we wel. Wij zijn nu heel diep gevallen en ik zou doodgraag mijn steentje bijdragen om deze club terug te brengen naar waar ze thuis hoort. Door nog een jaartje te voetballen? Wie weet, maar ik zal sowieso nog wel iets kunnen betekenen voor Lokeren buiten het veld ook. Enkel wanneer, dat staat nog niet vast.”

#### **Kende je al veel spelers van Lokeren - Temse?**

“Uiteraard kende ik Gil Van Moerzeke, Preben De Man en Bart Goossens, die eigenlijk zelfs al lang een goede vriend is van mij. Ik kende veel spelers

wel van naam, omdat ik er in het verleden nog tegen gespeeld heb. Het is een toffe groep!”

#### **Zonder corona zou er ook een blij weerzien geweest zijn met je maatje Koen Persoons, die nu bij KVK Ninove speelt ...**

“Oh ja! Ik kijk uit naar de dag dat we tegenover elkaar mogen staan. We hebben elkaar er al over gesproken. Ik ben er ook honderd procent zeker van dat hij mij wel eens zal tackelen en eens goed zal aanpakken tijdens de wedstrijd. Ik zal er dan wel eens mee lachen, maar ik pak hem sowieso terug dan (lacht). Natuurlijk, we gaan dat alle twee wel heel serieus aanpakken, wees maar zeker, maar het wordt gewoon echt plezant voor ons.”

#### **Welke ambitie mag of moet dit Lokeren - Temse hebben?**

“Lokeren - Temse moet de ambitie hebben om volgend jaar mee te doen voor de titel. Een

club als Lokeren met zo'n geschiedenis, zo'n infrastructuur, zo'n achterban, ... dat mag niet in tweede amateur blijven. Binnen de vijf jaar moet die terug in 1B zitten. Het zijn ook heel ambitieuze mensen die de club hebben overgenomen. Die willen absoluut en het zal er ook komen, daar ben ik van overtuigd!”

#### **#announcekillian is helemaal viraal gegaan, fans wouden jou hier écht wel terug. Wat doet dat met jou als je zoiets leest?**

“Zodra ik mijn afscheid aankondigde en zag hoe trending die hashtag was, deed mij dat toch echt wel iets. Net als de steun die ik kreeg na het faillissement, dat was hartverwarmend. We hebben elkaar echt wel geholpen. Ik denk dat fans toch iets aan mij hebben gehad, maar ik ook zeker en vast veel aan hen. Ik kreeg kaartjes, tekeningen van kinderen, te-

lefoontjes, berichten. We waren er voor elkaar in moeilijke tijden. Ik ben dan ook blij hier terug te zijn, bij de mensen die ik graag zie. Ik geniet, samen met de fans. Ik voetbal terug thuis en en zal hier uiteindelijk op een mooie manier afscheid kunnen nemen.”

“De jongens van Temse moet je het respect geven dat ze verdienen.”

Killian Overmeire





## Lokeren - Temse zoekt jonge spelertjes!

Wie interesse heeft om op een kindvriendelijke, maar deskundige manier aan een kwaliteitsvolle jeugdvoetbalopleiding te beginnen, kan zich wenden tot [jeugd@sporting.be](mailto:jeugd@sporting.be) of via de facebookpagina van Sporting Lokeren Foot Academy voor meer informatie en inschrijving. Snel contact op een coronaveilige manier verzekerd!



# De stemmen van de wedstrijd

In de vorige Sportinger lieten we u kennismaken met de beide stadionomroepers, Ben Philips en Bjorn Haegeman. In deze editie gaan we na hoe het gesteld is met het supportersgehalte van beide heren en peilen we naar de sfeer in het omroeperslokaal.

## SUPPORTER VAN HET EERSTE UUR

“Als stadionspeaker ben je uiteraard ook supporter,” vertelt Ben. “Je kan wel stellen dat ik een supporter van het eerste uur ben. Al sinds de oprichting van Sporting Lokeren in 1970 ga ik naar zo goed als elke thuiswedstrijd en deed ik ontelbare verplaatsingen mee.” Bjorn leerde het supportersleven dan weer kennen als middelbare schooljongen. “We gingen in die tijd regelmatig met de vrienden naar de matches kijken. Ik ben dat al die jaren blijven doen. Niet meer zo frequent als toen, maar ik tracht zeker elk seizoen een aantal matches mee te pikken, vaak samen met mijn vader en mijn broer. Als Lokeraar vind ik het belangrijk om een voetbaltroep in eigen stad te hebben en zelf van Daknam afkomstig zijnde, hoor ik de naam ‘Daknamstadion’, of de uitspraak ‘op Daknam’ overal heel graag weerklinken (lacht). Ik ben dan ook blij dat ik nu mijn zeer bescheiden steentje kan bijdragen en ik kom naar elke match, zelfs wanneer ik niet moet omroepen. Al staat het uiteraard omwille van corona de laatste maanden jammer genoeg op een laag pitje.”

## SFEER EN GEZELLIGHEID IN HET OMROEPERSLOKAAL

Bjorn noemt zichzelf allerm minst een voetbalkenner. “Ben kan als stadionspeaker sowieso al teren op meer ervaring en mede door het feit dat hij ook scheidsrechter is, heeft hij de snelheid van kijken mee, wat ontzettend belangrijk is om te zien wie scoort, want dat moeten wij wel omroepen natuurlijk,” gaat Bjorn verder. Ben vult aan: “Gelukkig sta je er in ons omroeperslokaal niet alleen voor. Dirk Vanluchene doet het geluid en Kim Speleman het scorebord. Zo zijn er twee paar extra ogen om te zien wat er op het veld allemaal gebeurt, want dat is van boven in de tribune, waar ons ‘kot’ zich bevindt, niet altijd even duidelijk. De wissels moeten eveneens goed opgevolgd worden, aangezien wij die uiteraard ook omroepen. Dirk en Kim kijken dan wel mee uit, ze durven al een keer de plaagtoer opgaan. Ik dien dan als hun favoriete ‘pispaaletje’. Maar god ja, als zij daar gelukkig mee zijn. Wie ben ik om hen dat pleziertje te ontzeggen? (lacht) De sfeer bij ons in het omroeperslokaal is alleszins top!”

## Het cloudplatform voor de succesvolle accountant van vandaag én morgen.

Realtime data. Geautomatiseerde reporting. Focus op samenwerking. De juiste toolkit om nieuwe adviesverlening te ontwikkelen.



# Corona grote spelbreker van 2020

Wie had bij het ontkurken van de champagne onder de kerstboom van 2019 durven denken in wat voor een ellendige situatie we een paar weken later verzeild zouden raken voor de rest van 2020? Niet alleen ons land, de hele planeet kreunt onder deze pandemie. Het voetbal deelt vanzelfsprekend in die klappen, ook Lokeren - Temse. Hoe gaat onze trainer hiermee om? En de spelers? We polsten naar hun ervaringen.

• Klaas Van de Putte •

## KAREL FRAEYE

Het verloopt allemaal een tikkeltje rustiger, ja. De trainingen en de voorbereidingen zijn een deel weggevallen, dat is logisch. Maar ik ben een voetballier en kan het voetbal gewoon niet loslaten. Dus wanneer ik niet kan trainen, bekijk ik matches, analyseer ze ... Maar ik ontken niet dat ik ook wat meer tijd kon vrijmaken om zelf wat te sporten. Ik speel erg graag padel en heb dus meermaals per week het racket bovengehaald. Ondertussen werden onze spelers allemaal in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Dat houdt in dat we hen als club dus niks kunnen opleggen, dat doen we dus ook niet. Maar natuurlijk heb ik dan wel contact met hen. Ze hebben het een voor een erg lastig met de hele toestand, maar lijken genoeg veerkracht te hebben om actief bezig te blijven. Ze hebben nog elke keer ongelooflijk veel "goesting" om weer die studs aan te trekken, op het veld te staan, wedstrijden te spelen. Niet vergeten: voor Lokeren - Temse was het sowieso een nieuw verhaal, waar iedereen aan wilde en

wil meeschrijven. Dat dit nu niet kan, doet pijn, maar het is niet anders. We moeten blijven hopen op een heropstart van de competitie. Dat moet dan wel met publiek kunnen gebeuren, willen de clubs financieel het hoofd boven water kunnen houden. Maar zullen de cijfers het toelaten? Ik ben sowieso van mening dat COVID-19 het voetballandschap zal beïnvloeden op langere termijn. Ik hoop dat de KBVB helpt waar het kan.

## CHRIS ESPESO NUNEZ

Mij moet je niet overtuigen van de ernst van de zaak. Ik werk in een Brussels ziekenhuis, ik breng er patiënten



van de ene afdeling naar de andere. Natuurlijk heb je zo veel contact met verschillende mensen. En ja, ik kreeg ook corona, wellicht door die contacten. Ik had koorts, voelde me slap en misselijk ... Ik kan je verzekeren: niet fijn. Ook al was ik maar één dag echt heel erg ziek, het was toch hoogst onaangenaam. Ik kreeg mijn geur en smaak trouwens pas twee maand na mijn ziekte terug. Ondertussen ben ik natuurlijk alweer een hele tijd aan de slag, maar in een heel onwerkelijke sfeer. Onze IC-afdelingen liggen toch nog altijd overvol. Het is geen prettig zicht: elke dag zie ik die mensen daar op hun buik liggen, met darmen en buisjes overal. Afschrikwekkend. Zeker als je ziet dat mensen nog vrij redelijk binnenkomen en dan heel plots in coma belanden. Elke dag word ik geconfronteerd met mensen die afscheid moeten nemen van hun geliefden. Dat is emotioneel zwaar. Ook fysiek hoor, ik werk nu elke dag 12 uur, door het personeelstekort. Als ik dan hoor hoe mensen klagen over het feit dat ze Kerst en Nieuwjaar niet in groep konden vieren, dan denk ik: je moest eens weten hoe het er

bij ons aan toegaat. We kunnen niet streng genoeg zijn. We moeten doorbijten, echt waar. Ik ben niet echt optimistisch over de rest van het seizoen. De cijfers zien er niet goed uit. Nu staat heel ons voetbalgebeuren weer op de helling. Dat doet pijn, maar dan denk ik aan het ziekenhuis: daar gebeuren ergere dingen.

## NANDO NÖSTLINGER

Ik zal eerlijk zijn: ik ben die hele toestand o zo beu. Ik begrijp dat de maatregelen nodig zijn, natuurlijk, maar dat wil nog niet zeggen dat ik ze leuk moet vinden. Mijn leven ziet er nu wel heel anders uit. Ik zit in mijn tweede jaar economie aan de Universiteit Antwerpen en ik heb nog nooit zo veel tijd gehad om te studeren als nu. Ik hoop dat mijn resultaten dat ook duidelijk zullen maken na de examens in januari. Ik heb toch nog wel wat sociaal contact. Toen de trainingen nog stil lagen, trok ik elke week naar het Rivierenhof in Antwerpen, samen met vrienden. Daar is ook een buitenfitness en ja kan daar wat lopen. Toen het trainen stillag, had ik maar sporadisch contact met mijn collega's. Iedereen ziet zijn sociale contacten teruglopen, neem ik aan. Maar toch zijn vooral de avonden lang als je niemand kan zien. Ach, we slaan er ons wel door. Er is licht aan het einde van de tunnel.





“Het fijne aan de job is dat je **de mensen hun vrije tijd** aangenaam mag proberen te maken.”

Jolien De Nul

# 10 jaar op Sporting

• Dirk Bossers •

Rewind naar medio augustus 2010. Ariane De Troch heeft net aangekondigd dat ze Patrick Orlans volgt richting Club Brugge. Jolien werkt op dat moment in het stadhuis van Lokeren, maar was ook al actief binnen het team van hostessen bij Sporting Lokeren. De openstaande vacature wekt haar interesse, want deze sluit perfect aan bij haar opleiding als Assistant Manager. Roger Lambrecht voert op het stadhuis de nodige gesprekken zodat de overstap snel en vlot kan plaatsvinden, de rest is geschiedenis. ‘Welkom Jolien bij Sporting Lokeren’, klonk het toen. Nu, een dikke tien jaar later, kunnen we -gelukkig- dezelfde welkom herhalen, maar dan bij Sporting Lokeren – Temse. Same place, different story.

## IN DIE TIEN JAAR HEB JE WEL WAT MANAGERS ZIEN PASSEREN, DAAR ZAL JE WEL WAT VAN OPGESTOKEN HEBBEN?

“Dat klopt zeker. Ik heb er wel wat mijn bureau zien passeren en overwegend waren dat steeds aangename mensen elk met hun eigen kwaliteiten. Als ik even terugblik komen de volgende namen zo voorbij: Jean-Marie Philips, Marc Spinael, Romain Van Schoor, Marc Vanmaele, Rudy Geens, Frederic Schroyens, ... het zijn er inderdaad wel wat. Met Marc Spinael en Romain Van Schoor heb ik van tijd tot tijd nog contact. Het probleem was dat er binnen Sporting Lokeren een nogal strikte structuur

bestond. Wie als manager probeerde eigen accenten te leggen, botste nogal snel tegen de bestaande structuren en dat gaf regelmatig spanningen. Temeer omdat de heersende structuur in het verleden altijd wel gezorgd had voor successen allerhande. Er bestond bij voorzitter Lambrecht dus vaak een al dan niet gezond wantrouwen tegenover wie die structuren wilde veranderen en hoe dat dan wel moest gebeuren.”

## DIE SUCCESSEN MOETEN VOOR JOU TOCH OOK MOTIVEREND GEWERKT HEBBEN?

“Die sportieve successen waren voor mijn collega’s en mij natuurlijk een opsteker



en wij dreven mee op de beleving en het enthousiasme daarvan. Je mag niet vergeten dat wij met een beperkte equipe de omkadering naar de twee bekerfinale hebben gerealiseerd, wat geen evidentie was. Vooral de organisatie naar de bekerfinale van 2012 toe, wat voor ons allen toch de eerste keer was, zal me bijblijven. Naast de toch over het algemeen vlekkeloze organisatie die finale winnend afsluiten, maakte het plaatje compleet. De organisaties van de Europese campagnes zowel thuis als op verplaatsing waren ook telkens een uitdaging die we met ons team van medewerkers telkens gedreven aangingen. Maar de bekerwinst van 2012 blijft mijn mooiste herinnering.”

**ALS JE OVER SUCCESSEN  
PRAAT, MOETEN WE HET OOK  
OVER ONTGOOCHELINGEN  
HEBEN. DAAR MOETEN WE  
NIET VER NAAR ZOEKEN,  
VERONDERSTEL IK?**

“Nee, klopt. We waren de laatste jaren al aan het afglijden en dat voelden we

natuurlijk ook op de werkvloer. Na de komst van onze Antwerpse vrienden werd onze inbreng drastisch ingeperkt. We mochten enkel uitvoeren, meedenken was uit den boze, terwijl we toch konden bogen op een jarenlange ervaring. Alles werd boven onze hoofden beslist. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Beerschot voelden we aan dat het verhaal definitief aan zijn einde was. De voorzitter kwam ons regelmatig sussende toespreken, maar dat bleek op een sisser uit te draaien. Na de match tegen Beerschot ging alles snel. Onze aanwezigheid op de club bleek niet meer nodig. Kort daarna kwamen we in de eerste lockdown terecht. We volgden de status van de club via persberichten, aangezien we van bovenaf niets meer te horen kregen. En dan was er 20 april ... Iedereen wist dat het ging gebeuren, maar toch kwam dit als een mokerslag.

Er zat niets anders op dan ons op de arbeidsmarkt te begeven. Ik mis mijn collega's nog elke dag, echt waar. Het geeft aan wat voor een hecht team wij vormden.”

**PLOTS WAS DAAR EEN NIEUW  
VERHAAL WAAR JIJ NU OOK  
WEER DEEL VAN UITMAAKT.**

“Voor de supporters, maar ook voor heel de voetbalbeleving in deze regio is het goed dat Lokeren en Temse elkaar gevonden hebben en samen aan dit nieuwe verhaal zijn begonnen. Toen ik het nieuws vernam, heb ik naar de voorzitter een felicitatiemail gestuurd. Ik ken de huidige bestuursleden, omdat zij ook al een geschiedenis hadden bij Sporting Lokeren. Niet veel later is dan de vraag gekomen om terug mee te werken aan de uitbouw van deze nieuwe club. Ik moest niet lang nadenken over dat aanbod. Ondertussen is mij duidelijk dat onze nieuwe voorzitter, Hans Van Duysen, een enorm gedreven man is met een eigen visie. Ondanks mijn ervaring steek ik erg veel van hem op. Mijn takenpakket is ook veel uitgebreider dan vroeger, wat het enkel maar boeiender maakt. Er komt zeer veel op ons af en we gebruiken deze

periode van relatieve stilte om nu vooral op administratief vlak bij te benen. We kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

**TOT SLOT, HOE GAAT HET MET  
JOUW MAN, COPA?**

“Goed, dank u. Hij is hard aan het werken om op termijn terug in het voetbalwereldje actief te worden als (keepers)trainer, liefst in België. Daarnaast is hij met heel veel passie bezig om de jeugdacademie, die zijn naam draagt, verder uit te bouwen. Association Copa FC opende een paar maand geleden een internaat waar jonge voetballertjes zich zowel op voetballend als op schools vlak kunnen ontwikkelen. Het is een arbeidsintensief project waar hij zichzelf in kwijt kan.”

[f /AssociationCopaFcOfficial](#)  
[i /association\\_copa\\_fc\\_officiel](#)





# De Smet Peter

74 jaar

**WIEZE**

## JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?

“Mijn eerste wedstrijd die ik op Daknam gezien heb, was in het seizoen 1986-1987. Sporting Lokeren moest tegen Club Brugge, de uitslag was toen 2-3.”

## HOE BEN JE OP DAKNAM TERECHT GEKOMEN?

“Ik heb Daknam leren kennen door mijn schoonbroer, Theo De Wolf, en mijn zoon Peter.”

## HÉT ALLERMOOIESTE VOETBALMOMENT?

“Ik heb vele mooie herinneringen aan Sporting ... kampioen in 2de klasse, de beide gewonnen bekerfinales op de Heizel, de Europese wedstrijden in het Tsjechische Plzeň en Hull in Engeland! Dat waren onvergetelijke tijden.”

## WIE IS JOU HET MEEST BIJGEBLEVEN?

“Killian Overmeire, voor mij hét clubicoon van Sporting, en Hans Vanaken, winnaar van de Gouden Schoen.”

### FAN VAN

Wielrennen, vooral Greg Van Avermaet

### BESTE NUMMER 10 OOIT?

Rínar Kristinsson

### FAVORIETE VOETBALTERM

Offside



# Parys Fiona

22 jaar

**EKSAARDE**

## JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?

“Sporting Lokeren – KV Mechelen, ergens in 2013. We wonnen de wedstrijd.”

## HOE BEN JE OP DAKNAM OF TEMSE TERECHT GEKOMEN?

“Ik ben hier terechtgekomen door mijn vriend Robby. Wij hebben elkaar leren kennen in 2013 en ik ging mee om hem een plezier te doen.

Ik kende toen helemaal niets van voetbal en had er eerlijk gezegd weinig interesse in. Maar na dat eerste abonnement kwam al snel een tweede, derde ... Zeven seizoenen later ga ik nog steeds graag naar Daknam!”

## HÉT ALLERMOOIESTE VOETBALMOMENT?

“De sfeer van de laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League zal me voor altijd bijblijven. Sfeer op de markt, te voet naar het stadion, ... Tijdens de wedstrijd, die we winnend afsloten, was de sfeer ook geweldig.”

## WIE IS JOU HET MEEST BIJGEBLEVEN?

“Ik heb van in het begin, zoals iedereen wellicht, een hele grote sympathie voor Killian. Hoe hij praat over en voor de club, zijn supporters, vecht voor zijn sport. Ik ben zeer blij dat hij terug is. Hij is de ideale man voor dit nieuwe verhaal!”

### FAN VAN

Nederlandstalige muziek

### BESTE NUMMER 10 OOIT?

Rínar Kristinsson

### FAVORIETE VOETBALTERM

Goaaaal!





# Gill Van Moerzeke

Zondagmiddag 6 december, alle brave supporters van Sporting spelen met hun pas geopende wit-geel-zwarte pakjes van de Sint. Ik spreek via videogesprek met Gil Van Moerzeke, alias 'Moessie', die sinds zijn zevende levensjaar speler is van Sporting Lokeren. 15 jaar later is hij op zijn 22e sterkhoudster in de voorlinie en voorziet hij ons van aanvullende impulsen en vooral ... doelpunten!

• Robin Neerinckx •

**JE BENT AL VAN JONGS AF AAN SPELER ÉN SUPPORTER VAN DE CLUB. WAT ZIJN JE MOOISTE HERINNERINGEN ALS SUPPORTER?**

“Sinds mijn twaalfde ga ik kijken op Daknam. In het begin waren het enkel de thuiswedstrijden tegen de grote clubs die ik zag in het stadion. Maar hoe ouder ik werd, hoe vaker ik ging kijken, ook op verplaatsing. Het is in enkele jaren geëvolueerd van enkel thuiswedstrijden tegen de topploegen, naar uitwedstrijden op koude en winterse zaterdagavonden in bijvoorbeeld Moeskroen. Het zotste wat ik ooit meemaakte als supporter was de wedstrijd in Hull in 2014. Een historische en Europese wedstrijd die in een fantastische sfeer plaatsvond. De hele ervaring en sfeer van zowel voor, tijdens als na de match is onvergetelijk.”

**WIE WAREN/ZIJN JE FAVORIETE SPELERS?**

“Hamdi Harbaoui was mijn favoriete speler. Ik vind hem één van de beste spelers waarvoor ik ooit supporterde. Killian Overmeire ook uiteraard, een speler en echte leider zowel op als naast het veld. Hakim Bouchouari was ook een van mijn favoriete spelers. Hij had een frivole speelstijl en dat vind ik leuk om naar te kijken.”

**WAT WEEET JE NOG VAN JE DEBUTMATCH ALS SPELER IN HET EERSTE ELFTAL?**

“Ik weet er nog alles van. Op een sneeuwachtige zaterdagavond debuteerde ik in Charleroi op de rechtsachter positie. Veel tijd om na te denken en te stressen had ik niet, want het ging eigenlijk allemaal vrij snel. Naast me op het veld stond Mijat Marić als rechter centrale verde-

diger. Samen met de andere spelers omringde hij me heel goed en stelden ze me gerust. Het besef dat ik had gedebuteerd in Eerste Klasse kwam wel pas na de wedstrijd.”

**VORIG JAAR OP ROESELARE SCORDE JE DE 0-1 IN EEN ZEER EMOTIONELE EN BELADEN WEDSTRIJD. HOE ERVOER JE DIE WEDSTRIJD, EN BIJ UITBREIDING JOUW DOELPUNT?**

“Om eerlijk te zijn brengt mijn doelpunt op Roeselare meer gevoelens met zich mee dan mijn debuut in eerste klasse. Het komt omdat het een doelpunt was dat heel wat emoties bij me teweeg bracht. Als je dan ziet welke emoties het bij de supporters en andere mensen van de club losmaakte, is en blijft het een heel speciaal doelpunt voor mij.”

**JE WAS DE EERSTE SPELER VAN KSC LOKEREN DIE TEKEND VOOR SC LOKEREN - TEMSE. WAAROM KOOS JE ERVOOR OM MEE DE STAP TE ZETTEN IN HET NIEUWE VERHAAL?**

“Het was een keuze die ik maakte met mijn hart. Ik had ook aanbiedingen van andere clubs, maar ik koos er toch voor om te tekenen bij SC Lokeren-Temse. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van die beslissing, en heb ook mede getekend omdat ik opnieuw naar een hoger niveau wil met deze club.”

**WELKE VERSCHILLEN MERK JE TUSSEN PROFVOETBAL EN AMATEURVOETBAL?**

“In het amateurvoetbal moet er echt geknokt worden voor elk punt. In het profvoetbal is dat natuurlijk ook zo, maar er wordt in het profvoetbal iets meer geknokt op een voetballende manier. In het amateurvoetbal is er een fysiekere speelstijl, en daarom mag het

amateurvoetbal zeker en vast niet onderschat worden. Op Daknam wordt er nog steeds professioneel gewerkt. De accommodatie en de velden zijn van een professioneel niveau, wat er natuurlijk voor zorgt dat ik als speler ook heel wat gelijkenissen ondervind met het profvoetbal van de vorige seizoenen.”

“Ik wil opnieuw naar **een hoger niveau** met deze club”

Gil Van Moerzeke

**WANNEER COMPETITIE EN TRAININGEN STILLIGGEN, HOE VUL JE DAN JE DAGEN?**

“Ik werk deeltijds, daarnaast volg ik een loopschema van de club en doe ik individuele oefeningen om me fysiek nog sterker te maken. 's Avonds game ik af en toe met vrienden, onder andere ex-Lokeren spelers Amine Benchaib en Bob Straetman zijn vaak van de partij tijdens de FIFA-wedstrijdjes.”

**HEB JE NOG EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP VOOR DE SUPPORTERS?**

“Ik hoop dat jullie snel opnieuw massaal naar Daknam mogen komen, dat we snel het plezier kunnen terugvinden en vele positieve resultaten neerzetten. Want ik ben er zeker van dat iedereen in de club de juiste mentaliteit heeft en snel opnieuw hogerop wil.”

••

# N.V. GROEP CARPENTIER BELGIE



# Vriendschap & bier!

• Kwinten Van Campenhout •

Laat ons even heel eerlijk zijn. De laatste vijf jaar hebben we op Daknam geen voetbal gezien dat die naam waardig is. Week na week sleurden we ons tegen beter weten in naar de tribune om ons 90 minuten te ergeren aan voetbal van lamentabel niveau. Ik herinner me nog de match tegen Union, toen we in ijzige kou met 0-2 de boot ingingen. Tegen Union godbetert.

Het is pas sinds de lockdown dat ik heb beseft dat ik eigenlijk niet naar Daknam ga om goed voetbal te zien. Eigenlijk kan het me weinig schelen welke sport daar gespeeld zou worden, want moesten we daar korfbal zien, zou ik nog gaan.

Sinds heel deze crisis beseffen ik en vele anderen dat een avondje Sporting vooral een avondje vriendschap en bier is. Een moment waarop we ontsnappen aan onze drukke levens om 90 minuten (en vaak wat langer) met een beker bier onze vrienden terug te zien en bijkomstig ook te supporteren voor wat mensen op een veld.

Ik weet wel dat er mensen zijn die ook komen voor de sport, maar laat ons eerlijk

zijn, wie dit jaar een abonnement kocht, deed dat niet voor de sport.

Ik hoop dat iedereen zich een beetje aan de regels blijft houden, want hoe braver we allemaal zijn, hoe rapper ik terug met vele vrienden kan beginnen ruziemaken over wie het bier gaat halen.

Dat indachtig zal ik op de eerste rij staan om een vaccin te gaan halen bij de dokter. Op dit moment heb ik er zowat alles voor over om terug de trappen op te kunnen lopen en op mijn oude vertrouwde stoeltje te gaan zitten.

Over bijwerkingen maak ik mij eerlijk gezegd niet veel zorgen. De mensen die de vaccins maken, weten echt wel wat ze doen en het ongeziene teamwork van de medische wereld boezemt mij veel vertrouwen in. Zolang de bijwerking niet is dat we voor Waasland gaan supporteren, valt het vast wel mee.

Steek het vat maar al op, want het einde is in zicht.

••

# NEE

Ik ontwerp geen logo's,  
ik tover ze uit mijn **gat!**

Sarcasme\* werd gebruikt bij het ontwerp van deze communicatie

\* Sarcasme is de enige dienst die wij u **GRATIS** bieden. Dit telt niet voor ons grafisch ontwerp en communicatie

*newmonkeys*  
grafisch ontwerp



Drukwerkpartner van SC Lokeren - Temse



# SCOREN

met uw drukwerk?

**Drukwerk, Print- & Copyservice**

Ervaring, kennis en kwaliteit in een hypermodern machinepark

Dorp-West 21 • 9080 Lochristi • T 09 337 02 10 • info@printenco.be

[WWW.PRINTENCO.BE](http://WWW.PRINTENCO.BE)